

Kaløvig til Grønland.



Det startede med 2 kajakinstruktører over lidt grillmad og et glas rødvin. 1.del sluttede, da vi landede i Billund d. 13/7 efter 15 begivenhedsrige dage. 2.del er at bearbejde indtrykkene mentalt.

Beslutningen den augustaften 2018 var, "Vi vil til Østgrønland på egen hånd i kajak". Beslutningen blev ført ud i livet, da vi omkring nytår bestilte flybilletter og begyndte at lave aftaler om leje af grej, mad, våben m.v.

"Vi" var på det tidspunkt instruktører i kajakafdelingen Lars Beck (formand), Per Kornerup og mig selv. Lars måtte desværre springe fra i 11.time pga. helbred. Vi havde desuden inviteret 3 kollegaer fra Nappedam, Flemming og Anne Mette Jørgensen og Birger Holmgaard.



Vi lavede en del forberedelse sammen med Susanne Jars fra Marselisborg, som har boet og færdes i netop det område som vi ville ro i, i gennem ca. 20 år. Vi besøgte Skandinavisk Dyrepark, hvor Frank gav nyttig information om isbjørne, en trussel vi skulle tage alvorlig. Vi øvede os i at komme i land vanskelige steder, og i mangel af klipper brugte vi stenmoler.

Og så afsted.

Den 28/6 lettede vi fra Billund med kurs mod Tasiilaq, lidt syd for polarcirklen.

Lørdag d. 29/6 landede vi i Tasiilaq, der skulle være vores start og stop station på turen. Vi fik leveret vores mad, der var beregnet til de næste 10 dage. (Det fylder i en kajak).



Søndag fik vi vores kajakker og øvrigt udstyr (satellittelefon, våben, telt m.v.). Et par timer med pakning, og først på eftermiddagen var vi på vej. På vej rundt om Ammassalik øen, hvilket var vores plan A.

Vi roede øst om, så vi startede op gennem Ammassalik fjord, hvor den første del foregik i Atlanterhavet. Vi havde fået en melding om, at vi skulle skynde os op i Ikaasatsivaq fjorden op mod Tinits (Tiniteqilaaq), da der ville komme en NØ-storm, som ellers ville låse os i 3 dage.

Vi nåede op i fjorden, og fandt en lejrplads, hvor vi hele aftenen blev underholdt af hvalernes blåst. Næste dag fortsatte vi op til Tinits, hvor den silende regn blev opvejet af 2 hvaler der passerede os indenfor 30-50 m, og den ene sluttede sine 5-6 luftindtag med at krumme ryg, rejse halen i lodret og dykke. Jeg venter stadig på at få filmklippet med oplevelsen.

I Tinitis havde vi en overliggerdag, hvor vi fik tørret vores grej, suppleret lidt proviant, og hvor Per blev den lykkelige ejer af en pumpgun i ca. 5 dage. Spørgsmålene var, hvad hedder du, hvor bor du og hvor meget ammunition vil du have.

Så tog vi til Johan Petersens fjord, hvor vi fik lov at lege med isen. Vi slog lejr i starten af fjorden for 2 nætter, og roede den mellemlæggende dag op mod gletcherne i bunden af fjorden. Det gav nogle flotte isudfordringer.



Herefter var det tilbage til Tasiilaq i pænt vejr men dog med lidt lavt hængende dis.



Om morgenen efter ankomsten til Tasiilaq anløb F360 Fregatten Hvidbjørnen kajen. Efter at vi den sidste dag med kajaker, havde været rundt i bugten, gled vi ind forbi fregatten. Mens de andre slæbte kajaker, fik jeg med mine salgstalenter og lidt hjælp fra min officersgrad i hæren arrangeret en rundvisning på fregatten.

Herefter var det dagen efter retur til Billund med et mellemstop med 2 overnatninger på Island, hvor vi besøgte Tingsletten, så springende gejsere og sluttede med varmt bad (35-40 grader) i en elv højt oppe i fjeldet.

En samlet pris pr. person på ca. kr. 21.000 alt inkl. Absolut pengene værd.

Bo Nielsen

Havkajakinstruktør og DGI underviser.

Lidt stemningsbilleder:

