

## De Grå Sælers sommersejlad den 25. maj 2022.



Vi havde en dejlig dag, hvor 16 medlemmer deltog i frokosten i grillhytten på øen. Formanden havde på forhånd arrangeret en kulinarisk oplevelse.

14 medlemmer var med i 2 motorbåde og 2 sejlbåde, som sejlede ud inden frokosten.

I "Kirstine" (Jeanneau Merry Fisher 655) var vi 3 personer, som tog turen til Ugelbølle Strand. Hos os gik snakken om motorer, da begge besætningsmedlemmer, Alfred og Peter Bonde, begge havde stor erfaring med dieselmotorer. "Kirstines" 100 hk Volvo diesel fik mange rosende ord med på vejen til stor glæde for skipper. Den fik lov til både at sejle langsomt og hurtigt og ved ankomsten tilbage til Kaløvig fik bådens beliggenhed i vandet under gang rosende ord med på vejen fra Peter Klingsten. Det var for skipperen også en stjernestund.

I sejlbåden Joy – Jasmine 25 - sejlede vi til Knebel Vig, for derefter at vende tilbage mod Kaløvig. Vi havde en dejlig sejlad. Flot sol og kumulusskyer som endte i en kraftig vind og regnvejr. Vi havde dog lidt problemer med rullegenoaen, da den satte sig fast. Skipper lavede desuden en enkelt dumhed under sejladsen. Molehoveder har en tilbøjelighed til ikke at flytte sig. Rorpinden kom i klemme, da vi kæmpede med en af puderne i cockpittet. Vi undgik at ramle ind i det yderste molehoved. Gasterne var så venlige at fortie det, der kunne være endt med et mindeværdigt brag i Sælernes lange historie. Ikke en stjernestund for skipperen på Joy!

Efter sejladsen, blev der hygget i og spist i grill hytten, hvor 16 medlemmer deltog og det var også en fin oplevelse.

Det skaber tryghed med en formand, som er klar og tydelig i sine udmeldinger, og tilfredshed hos deltagerne, når man kan se, hvad der bliver serveret (= ingen eksperimenter med at erstatte mel med vaskepulver i omeletter).

**En virkelig god dag for Sælerne.**

